

## Vakantie verhalen

De vakantie week is heel enerverend. Niet alleen voor de kinderen, ook voor de begeleiders. Hier vindt u twee verslagen die zijn geschreven door een van de vrijwilligers. De verhalen geven een goede indruk van hoe zo'n vakantie week eruit ziet.

### Verhaal 1

#### Zaterdag en Zondag

Op zaterdag 12 uur waren we bij de Alinghoek en namen we afscheid van de vermoeide kamp 1 leiding. We zijn begonnen met inrichten van de keuken en het verwerken van heel veel boodschappen. De leiding kwam ondertussen geleidelijk binnen en het weerzin was als altijd een klein feestje. We begonnen op zaterdag met het voorbereiden van de week. Zeer ontspannen, dat weekend samen. Omdat we een vaste groep zijn, moest er heel veel bijgepraat worden, erg leuk! De zaterdag was er een BBQ, op zondag hadden we Deutsche Sontag met typisch Duitse gerechten.

#### Maandag

De kinderen kwamen vanaf 10.00 uur en om 11.00 waren we compleet. Eerst konden de kinderen vrijspelen. Zo konden ze zelf contact maken met elkaar. Daarna hadden we de eerste gezamenlijke maaltijd in de zaal. Na de lunch hadden we corvee en dan de brandoefening.

In de middag hadden we "de bootcamp", een grote spelmiddag op de grote zandvlakte van het Drouwenerzand. Met een lekkere 23 graden was dat heel goed te doen. De eerste vriendschappen werden al snel gesloten en iedereen werd fanatiek aangemoedigd door de begeleiders. Terug bij de boerderij was er extra drinken, want dat is belangrijk met het warme weer. Op maandag aten we een standaard succesnummer: Stampot bonen met worst en spekjes en toetje na. Dat ging er wel in. Tegen de kinderen zeggen we al jaren dat het stampot sla is, dat lusten ze allemaal. Na het corvee gingen we kaartjes maken voor thuis, en daarna was er een speurtocht door het bos. Het was al donker voordat de laatste groepen terug waren.

Voor de groepen die terugkwamen stond er ranja en wat lekkers klaar. Daarna de eerste keer douchen en naar bed. De eerste nacht is altijd laat en onrustig, dat hoort er bij. Als altijd haalden we de bedplassers van een tijdje weer uit bed om nog één keer te plassen.

#### Dinsdag

Veel kinderen waren vroeg wakker, dat is altijd zo de eerste ochtend. We gingen lekker ontbijten met elkaar en daarna corvee. Na het verzamelen liepen we met z'n allen door het bos naar de speeltuin in het Drouwenerzand waar we de hele dag zijn gebleven. De kinderen gingen van attractie naar attractie, en aten zich vol aan ijs en snacks. Het was een prachtige zonnige dag. Bij terugkomst even vrijspelen en ondertussen had de kok een heerlijke soep gemaakt. Na het avondeten was iedereen buiten, rond het grote springkussen. We hadden niets gezegd, maar plotseling kwamen er 2 grote brandweerauto's met sirene en zwaailicht het terrein op rijden. Sensatie bij de kinderen, maar ook bij de ruim 100 bezoekers die naast ons aan de bingo zaten. De kinderen mochten allemaal met de spuit een bal van een emmer afsputten op ruim 20 meter afstand. Daarna kwam de schuimblusser erbij en werd het grasveld een witte wereld waar de kinderen verdwenen in een grote schuimlaag. De zes brandweermannen hebben ruim 15.000 liter water gebruikt. Ze kregen een cadeau en werden door iedereen hartelijk bedankt. De kinderen gingen toch even lekker douchen en daarna was er per zaal een verhaaltje voor het slapen gaan.

#### Woensdag

Na het ontbijt gaan we met de huifkar naar Gieten om te shoppen. De 4 groepen trokken door de winkelstraat en al snel hebben de kinderen een hoop leuke spulletjes. Ze hebben zelf wat geld meegekregen van huis en wij doen er altijd wat bij.

Toen iedereen uitgesloopt was, gingen we met de huifkar terug naar Gasselte, waar we allemaal pannenkoeken mochten eten in een restaurant. Dankzij de extra gift van Humanitas konden we de kinderen één keer luxe trakteren. Dat was een groot succes! Dit is de 2e keer dat we dit doen en voor 8 euro krijgen alle kinderen een pannenkoek met 2 keer drinken. De leiding kreeg ook dit jaar extra spek en kaas, verschil moet er zijn.....

Na dit heerlijke maal liepen we samen door het bos terug naar de boerderij. Daar konden de kinderen zich vermaken met hun aankopen. Voordat we gingen eten hadden 2 leiders Oudhollandse spelletjes voorbereid. Blikgooien, koekhappen, zaklopen, spijkerpoepen, het was een groot succes. De avondmaaltijd was krieltjes en sla en een lekker stukje vlees, met een ijsje na. Na het corvee nog even vrijspelen en alvast douchen voor de filmavond. De kinderen konden in pyjama en slaapzak naar de film kijken en alle gekochte snoepgoed en wat er op lijkt opeten en drinken. Na de film gingen de kinderen lekker onder de wol. Sommige kinderen waren al tijdens de film in slaap gevallen. De leiding haalde de bedplassers rond middernacht nog wel even uit bed voor een plasje.

### **Donderdag**

Het rustmoment van de week. De jongens gingen met de manlijke leiding het bos in lekker rauzen en leefden zich uit op de zandvlakte. De meiden hadden een verwenochtend en werden opgemaakt en gemasseerd door de vrouwelijke leiding, inclusief voetenbadje en haar make-over. De meiden konden even rustig bijkletsen en genieten van de rust zonder de jongens.

Na de lunch hadden we de workshops. Van schilderen tot vliegers maken en van sieraden knutselen tot vogelhuisjes maken, bloempotten versieren, met een echte boswachter het bos in of een cursus dansen door een dansleraar, van alles was mogelijk. Het is elk jaar weer geweldig om te zien hoe drukke kinderen uren bezig kunnen zijn met het maken van een heus olieverfschilderij. En soms niet onverdienstelijk! Er was ook een groep die alvast een toneelstukje voor de bonte avond instudeerde. Na het eten was er vrijspelen en voorbereiding voor de bonte avond. Kinderen konden vast oefenen samen voor hun optreden op vrijdagavond.

### **Vrijdag**

Opstaan, koffercontrole, zwemspullen klaarleggen of aantrekken, de rest zoveel mogelijk inpakken. We ontbeten en maakten een enorm lunchpakket, waarna we met de huifkar naar het overdekte zwembad in Borger gingen. Drie volle kratten voedsel en drinken gingen er mee! Ondertussen waren er twee begeleiders in de boerderij bezig met het opruimen en deden de koks de voorbereidingen voor de BBQ. Na terugkomst konden we buiten eten. Dan nog één keer corvee en omkleden voor de bonte avond. Om 21.00 begonnen we met de acts en tegen 23.00 waren we klaar voor de disco. Toen was het afgelopen en gingen alle kinderen in een kring zitten en kregen ze een cadeau van de leiding. De leiding en de keuken kregen applaus van de kinderen. Daarna gingen ze voor de laatste keer slapen op de boerderij. Tegen middernacht hebben we alle kinderen weer wakker gemaakt met een kussengevecht. We zijn alle 6 zalen langs gegaan. Sommige kinderen werden niet eens meer wakker.

### **Zaterdag**

De kinderen konden naar huis maar dat ging vaak niet soepel, ze treuzelden met aankleden en de koffers naar beneden brengen. Veel kinderen moesten huilen, ook de leiding hield het niet altijd droog. Afscheid nemen is soms moeilijk. Toen het laatste kind was opgehaald maakten we het gebouw schoon en pakte alle spullen in de bus. We hadden de laatste lunch samen op het terras van het restaurant naast ons en toen ging ook de leiding naar huis na een geweldige week.

### **Zondag**

Dit noemen wij "de dag die niets brengt". Het is onwerkelijk stil thuis, we missen elkaar, de boerderij en de kinderen en we weten: volgend jaar weer! Tot de reünie!

## Verhaal 2

Aantal kinderen: 50

Aantal leiding: 9 groepsleiding, 2 keukenleiding en 2 hoofdleiding

### Maandag

Op maandag worden ouders/chauffeurs en kinderen ontvangen door de hoofd en groepsleiding. Alle kinderen zijn vooraf ingedeeld in 5 groepen, welke verdeeld zijn op basis van leeftijd en vooraf bekende informatie over het kind. Elke groep heeft gemiddeld 11 kinderen in de groep met 2 groepsleiding. In het weekend valt er 1 leiding uit waardoor groep 3 maar 1 leiding heeft. Deze groep heeft uiteindelijk ook maar 8 kinderen in het groepje.

In de ochtend starten we met ontvangst, kennismaking met de eigen groep. In plaats van shirts hebben we dit jaar truien laten bedrukken voor de kinderen, dit werd mogelijk doordat er een extra gift beschikbaar kwam voor elk kamp. Het was een aquablauwe hoodie met op de achterkant een opdruk in donkerblauw met het logo van superman met als onderschrift Superkids. De kinderen waren hier weer super blij mee. Dit kunnen we volgend jaar hopelijk weer doen.

Het thema van dit jaar was escape. We hebben dit jaar een leuk programma gemaakt, echter is het deze week super heet en moeten we daarom wat schuiven en skippen om het haalbaar te maken. Zo heeft elk kind zijn eigen flesje water, drinken de kids überhaupt meer water dan ranja (een hele goede ontwikkeling vinden wij) en worden er plekken uitgezocht waar ook schaduw is. Ook de pannenkoeken op donderdag worden vervangen door pizza's van de pizzeria in het dorp omdat het echt te heet is om te bakken (op maandag ging het brandalarm al af tijdens het koken omdat het te heet werd in de keuken).

Maandagmiddag hebben we een geo hunting speurtocht gedaan. Hier zijn ze de hele middag lekker mee op pad en hebben wat geld meegekregen om onderweg wat lekkers te kopen.

Ons avondeten is vandaag een gehaktbal, boontjes, sla en gebakken aardappels.

's Avonds slaan we het spel in het bos (Til je Rot) over omdat het heel warm is en chillen gewoon wat op de zandvlakte. Later in de avond/nacht volgt zoals elk jaar de dropping. Dit wordt een latertje maar elk jaar een succes en alle groepen hebben de weg weer teruggevonden naar de boerderij. Bij terugkomst wordt er gedoucht en drinken we nog een kopje warme chocolademelk.

### Dinsdag

Vandaag is het een hele hete dag. Gelukkig gaan we naar het zwembad in Borger, de lunch wordt meegenomen en hier brengen we naar tevredenheid de hele dag door. We worden weer teruggebracht door de trekkerboemel.

Vandaag staat er spaghetti op het menu, ook ditmaal wordt weer smakelijk opgegeten.

Dinsdagavond kijken we eerst een spannende film, daarna gaan we in de eigen groepjes het bos in voor de spooktocht. Dit is weer een geslaagde spooktocht. Sommige kinderen vinden de spooktocht altijd erg spannend. 😊 Sommige leiding trouwens ook 😊

### Woensdag

Vandaag gooien we de planning om, het wordt namelijk weer 40 graden en dus gaan we weer zwemmen in Borger. De kinderen vinden dit echt dikke prima.

Vandaag eten we net als vorig jaar Mexicaans, gehakt, kidneybonen, groenten in een fajita mix met sla, tortillachips, zure room en geraspte kaas. Net als vorig jaar, vonden de kinderen dit avondeten erg lekker. De kinderen vinden het heel bijzonder dat ze "chips" bij het avondeten mogen. 😊

In de avond doen we een escaperoomspel (echt supermooi in elkaar was gezet door twee vrijwilligers) en gaan we nog lasergamen op de zandvlakte. Dit is een superleuk gezicht, in het donker al die laserlampjes 😊

### **Donderdag**

Vandaag gaan we eerst lopend naar het Hunzepark in Gasselternijveen op weg naar de survival. Er wordt geklommen, gekajakt, geklauterd enzovoort. Na de survival mogen we de rest van de dag lekker zwemmen in het openluchtwembad van het Hunzepark. In het zwembad worden dan ook nog overheerlijke pizza's gebracht. 😊 Aan het eind van de middag worden we weer opgehaald door Harry en de trekkerboemel.

Normaal gesproken gaan we na het zwemmen eerst traditiegetrouw nog een potje kwalleballen tegen de leiding (de leiding wint altijd 😊 ) maar dit jaar hebben we door de extreme warmte het kwalleballen maar weer gecancelled. Na het douchen gaan we barbecueën. Dit jaar wordt al het vlees door de leiding op een grote bbq gebakken. Er heerst een gezellige sfeer. 's Avonds wordt er nog een film gedraaid, wordt er gechilled, spelletjes gedaan of sommige kinderen oefenen alvast voor de bonte avond en daarna is het bedtijd.

### **Vrijdag**

Vandaag zijn we de hele dag in het pretpark Drouwenerzand. Hier gaat men over de kop in de parajump, rondjes draaien in de calypso, botsen in de botsauto's en nog veel meer. Ook kan iedereen onbeperkt genieten van ranja, ijsjes en patat met kroketten of frikandellen. Na het park nuttigen we nog wat gezonder eten bij de boerderij (soep en klikjes van de donderdag) en daarna gaat iedereen douchen en zich op tutten voor de bonte avond. Na een niet te lange bonte avond, welke wordt afgesloten met een kamplied door de leiding beginnen we met de disco.

### **Zaterdag**

Iedereen heeft zijn of haar tas ingepakt, heeft een fotolijstje gekregen de groepsfoto, kinderen onderling adressen en telefoonnummers uit hebben gewisseld, gaat iedereen moe maar voldaan weer naar huis.

Wij kijken al uit naar het kamp van 2020 alleen dan liever iets minder heet 😊